

NIET TE MISSEN !!

Tot eind januari is er een verrassende tentoonstelling in de apotheek van de Dansaertlaan nummer 1.

Elke bezoeker kan komen kijken door een kijkgaatje in een grote houten kist. Hierin bevinden zich twee levensgrote skeletten die het vlaamse en waalse landsgedeelte voorstellen, en die hun tanden zetten in "maneken-pis".

De kunstschilder Patrick Gerola woont en werkt sinds 1983 in Japan en heeft daar een enorm success opgebouwd: "Ik ben zeer getroffen met hetgeen er zich voordoet in België en wenste mij hiervoor uit te drukken. Ik hoop een uitdrukingsbeweging te kunnen creëren zodat andere kunstenaars dezelve weg volgen."

Indien U zich rondom de beurs bevindt, is dit zeker niet te missen.

